

De "Boze Geest" in de Drentse Aa

Sommige stukken land verraden hun karakter pas bij slecht en onaangenaam weer. Op een stralende en zonnige dag lijkt alles veel vriendelijker dan bij mist of een miezerige regen. Bij stormachtig weer en regen wordt het nog erger. Dat geldt ook voor gebiedjes, die gebukt gaan onder onplezierige veldnamen. In de Drentse Aa is dat zo bij de "Boze Geest" aan het Loonerdiep. Overdag bij mooi weer echt een toeristisch stukje Drenthe; bij miezerig en bar weer een uiterst onvriendelijk deel van het Landschap. De naam "Boze Geest" herbergt namelijk een gevaarlijk stuk oeverland aan het Loonerdiep ter hoogte van de meander. Het land zakt weg en alles erop verdwijnt mee in de diepte.

Bij dat onaangename weer speelt zich bij tijd en wijle nog iets af. Vooral op stormachtige avonden verschijnt op de "Boze Geest" af en toe een zwart paard, wild en ongedurig. Het verhaal gaat, dat degene die het lukt het beest te bestijgen, grote kans loopt om een schat te ontdekken. Deze moet stroomopwaarts in de moerassige oever bij het Poepenheimeltje verborgen liggen. Het moet om een kistje met geldstukken uit de tijd van hannekemaaiers en marskramers gaan, die daar hun overnachtingsplek hadden.

De vraag blijft hoe je bij de schat komt. Volgens de verhalen die in de dorpen in Loon, Balloo en Deurze de ronde doen, moet je op het paard zitten en er op het goede moment afspringen. Dat goede moment is, als je iets ziet schitteren. Aangezien een ritje op een woest paard op een stormachtige nacht alle aandacht opeist, lukte het niemand tot nu toe om überhaupt iets te zien of te ontdekken. Een boerenzoon uit Loon heeft het geprobeerd. Hij werd de volgende ochtend gevonden met een hersenschudding, een gebroken been en wat gekneusde ribben. Hij heeft nooit willen vertellen wat hem overkomen is. Later probeerde een halfdronken trekkerchauffeur het nog eens. Deze man had minder geluk. Omwonenden zagen echter hoe in woeste vaart een zwart paard met een doodsbanige ruiter langs het Loonerdiep en Deurzerdiep galoppeerde, in zuidelijke richting. Mens en dier vlogen met een noodgang over het Dijkveld, langs de stuw en via het Ameltherhout weer naar de overkant, richting Deurze en Kamps.

Onder een ijselijk gekrijs vervolgden ze hun weg via Kamps terug naar de grafheuvels en de "Boze Geest".

Het paard verdween als bij toverslag. De man werd dood gevonden.

De kist met de schat is nog nooit gevonden.

Wie durft, kan nog steeds een poging wagen. Op eigen risico, dat spreekt...

Jan Tuttel

6 november 2006