

NIEUWE SAGEN, LEGENDEN EN VERHALEN

DOOR JAN TUTTEL (APRIL 2006)

Aardmannetjes verhuizen van grafheuvel

Aardmannetjes bestaan, zo is algemeen bekend, en velen menen dat ze de geesten zijn van onze verre voorouders. In Drenthe staat het 'Eppiesbergje', een grafheuvel tussen Odoorn en Valthe, zelfs specifiek bekend als woning van aardmannetjes. Al honderden jaren zelfs!

Inmiddels weten wij dat er op meerdere locaties aardmannetjes gesignaleerd zijn. Niet op veel plekken, want deze geesten zijn uitermate kritisch van aard. Dat was ook de achtergrond van de onrust die de laatste jaren heerste in een grafheuvel bij Tynaarlo, vlak bij het Zeegserloopje. De daar wonende aardmannetjes vonden de omgeving te druk en de plannenmakerij van het Ministerie van Defensie uitermate verontrustend. Veel geesten van onze voorouders bivakkeren immers in grafheuvels en urnenvelden op terreinen van het Ministerie van Defensie.

De aardmannetjes besloten uiteindelijk te verhuizen naar een betere plek. Ze verhuizen niet graag, alléén als het hoognodig is. En dan moet het nieuwe oord nog aan vele eisen voldoen. De grafheuvel die ze selecteerden als nieuw onderkomen, had al twee voordelen: hij lag vijf meter hoger, dus droger, en het was een befaamde grafheuvel die een lange traditie als galgenberg achter de rug had. De keuze was gevallen op de Galgenberg bij Anloo, in het Kniphorstbos/Anloër Strubben.

De verhuizing had heel wat voeten in de aarde, wat bij aardmannetjes gebruikelijk is. Het moet bij nacht en de route mag geen conflicten veroorzaken met andere geesten. Ook de oversteek van water is riskant.

Op de langste nacht van 2005 zagen mensen in Tynaarlo, Zeegse en Schipborg, die nog laat 'bij pad' waren een eigenaardig spookachtig blauw licht verschijnen. Het werd een lange optocht van kleine blauwe lichtjes, die van de grafheuvel ten zuiden van Tynaarlo naar de Galgenberg bij het Kniphorstbos voerde.

Om hindernissen te vermijden trok de stoet aardmannetjes via de Zeegsersteeg, door Schipborg naar de Holle Drift en hun plaats van bestemming. Zo werd ook de beruchte Kymmelsberg omzeild.

In de Galgenberg werd het nu druk. De daar wonende geesten moesten inschikken voor de aardmannetjes van verderop.

Het gevolg is wel dat de Galgenberg nu over meer krachten beschikt dan ooit. Wichelroedelopers hebben hun vingers al verbrand. Fietsers op het fietspad krijgen bij de Galgenberg een ruk koude wind mee, waardoor ze uit de bocht vliegen.

Verder zie je soms blauwe lichtjes ronddolen. Laat je niet van de wijs brengen, de aardmannetjes moeten hier ook nog even wennen.