

# ***NIEUWE SAGEN, LEGENDEN EN VERHALEN***

*DOOR JAN TUTTEL (APRIL 2006)*

## **De Duitse spookwacht bij Peest**

Bij Peest in Drenthe liggen restanten van een amper gebruikt Duits oorlogsvliegveld. Omdat de grond te nat was, lukte het niet om er met halfverharde banen te werken. Zelfs niet nadat boeren uit de buurt gedwongen werden karrenvrachten puin en sintels aan te voeren. Het terrein werd later door de Wehrmacht in gebruik genomen als landbouwbedrijf.

Veldnamen als Munitiebosje, Benzinebosje, Hitlerring en Von Richthovenlaantje zijn nu nog de herinnering aan het oorlogsverleden. De hele omgeving is veranderd door de ruilverkaveling, maar enkele gebouwen bestaan nog, een wachthuis in 't dorp, een rijtje barakken (nu woningen) en een z.g. Officiersbunker (nu ingericht als vleermuizenverblijf).

Eind vorige eeuw kwam bij landbouwwerkzaamheden munitie naar boven. Reden waarom een opruimingsactie gepland werd, uit te voeren door een erkend opruimingsbedrijf. De staat en de gemeente betaalden het werk töt er in 2004 problemen over de kosten rezen. De aannemer had al veel munitie verwijderd, maar er was nog meer ontdekt dat uit de grond moest. Er was gevaar bij, want af en toe braken spontane brandjes uit in een van de later ingeplante bosjes. Verteld wordt dat toen de opruimwerkzaamheden tijdelijk gestaakt waren er een spookwacht tevoorschijn kwam. Een Duitse soldaat beschermde nachtelijke passanten. Je ziet de geestverschijning uit je ooghoeken. Als je beter kijkt, is hij weg. Je hoort hem aanroepen HALT! maar het geluid is niet meer dan een echo....LT!