

# ***NIEUWE SAGEN, LEGENDEN EN VERHALEN***

*DOOR JAN TUTTEL (APRIL 2006)*

## **De bruine beuk die aanzien en respect verschaft**

In Drenthe was het lang een goed gebruik, dat plaatselijke notabelen een rode respectievelijk bruine beuk in de tuin hadden. Ook andere bewoners werden voorzien van zo'n bruine beuk als eerbetoon of dank voor bewezen diensten. Met name in Ruinerwold, Ruinen, Paterswolde en Veenhuizen staan fraaie beuken bij de (voormalige) ambtswoningen van burgemeesters, wethouders, artsen, notarissen etc. In de voormalige 'kolonies' Veenhuizen en Frederiksoord van de Maatschappij van Weldadigheid staan nu grote bruine beuken bij de voorname dienstwoningen van vroegere directeuren. Zo'n opvallende bruine beuk was deftig. 't Hoorde bij het aanzien van voorname burgers en ambtsbekleders.

Eind 20<sup>ste</sup> eeuw kocht één van het soort 'nieuwe rijken' een mooi klassiek pand in een dorp, een vroegere ambtswoning van de schulte. Hij betaalde véél te veel voor het oude Schultehuis, maar dat deerde hem niet. Het dorp sprak er openlijk schande van.

De nieuwe bewoner was een 'omhooggevallen' arrogant type, die meende dat met geld alles en iedereen te koop was. Toen hij er achter kwam, dat een bruine beuk bij het oude Schultehuis aanzien en respect betekende, bestelde hij acuut zo'n boom bij een Hollandse hovenier. De boom werd geplant maar stierf binnen twee jaar. Er werd een nieuwe boom besteld, nog wat groter. Deze redt het ook niet, zodat de bewoner van het Schultehuis het nu groots aanpakt. Hij laat grondonderzoek doen. De halve tuin gaat nu op de kop om ideale groeicondities te krijgen. Een nog grotere boom wordt besteld, want het wordt tijd voor resultaten. Het dorp geniet en koestert zijn leedvermaak. Vooral toen ook deze 'statusbeuk' ter ziele ging. Uiteindelijk hebben twaalf bruine beuken het loodje gelegd. Pas nummer dertien sloeg goed aan, maar toen was de rijke bewoner van het Schultehuis reeds overleden. Hij kreeg nimmer het aanzien en respect, waar hij zo naar verlangde.

*\*Naschrift:*

*Ook bij enkele afgelegen voormalige boswachterwoningen in het natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe staan een of meer bruine beuken. Dit heeft niets met status van doen. Vermoedelijk dateren ze uit de tijd van bosaanplantprogramma's. De opzichters en boswachters selecteerden jonge boompjes met een afwijkende kleur uit het plantgoed en pootten ze op hun eigen terrein. De bruine beuken doen het daar goed.*