

# **NIEUWE SAGEN, LEGENDEN EN VERHALEN**

*DOOR JAN TUTTEL (APRIL 2006)*

## **De grote snoek in 't Okkenveen.**

In de oeverlanden van de Drentse Aa ligt even ten zuiden van de Ydermade een voormalig veentje, het Okkenveen. Het is ooit dichtgegroeid en daarna weer opengegraven voor de turfwinning. Voor de afvoer was er zelfs een kleine schipsloot naar de Drentse Aa aangelegd.

Tegenwoordig is het Okkenveen een aardig veentje, dat vooral in trek is als visplas voor de omwonenden. Dat zijn veelal nazaten van bewoners van de eerste huisjes, meestal spoorwegpersoneel dat werkzaam was op het emplacement van Onnen.

Het Okkenveen werd beroemd om z'n snoeken. Eén snoek werd zó groot en snel dat hij zich niet meer liet vangen. Een nieuw probleem deed zich voor, toen de grote monstersnoek gebrek aan voedsel kreeg. Hij lag op de loer in z'n Okkenveen en keek steeds vaker uit naar wat eetbaars binnen z'n gezichtskring. De omwonenden werden intussen knap onrustig. De scherpe snoekogen volgden hen tot aan de voordeur. Ze besloten het beest te laten vangen.

Een beroepsvisser wilde het wel doen mits hij een forse moot vis mee mocht nemen. De snoek bleek zo groot te zijn dat er – naast zijn deel – voor elke huisjesbewoner nog een flinke portie vis overbleef.

Zelfs het personeel in het stationsgebouw van luchthaven Eelde, waar een der bewoners werkte, kreeg een moot snoek mee.

En lekker dat-ie was! Zo'n reuzensnoek is daarna nooit meer gezien.

*(\* 'Gijs' Schröder, indertijd ambtenaar bij de LVB-luchtverkeersbeveiliging van de Rijksluchtvaartdienst, deelde een keer porties snoek uit.)*