

# ***NIEUWE SAGEN, LEGENDEN EN VERHALEN***

*DOOR JAN TUTTEL (APRIL 2006)*

## **Groeiende grenssteen van Almelo**

Aan de westkant is Almelo ingesloten door een autorondweg en door het Twentekanaal. Het landgoed 'De Bellinckhof' (waar de NSB-leider Anton Mussert op 't eind van de oorlog domicilie koos) vormt thans de enige groene long temidden van uitdijende stadswijken en bedrijventerreinen.

Helemaal aan het randje achter het landgoed, tussen de drukke Wierdenseweg en de nu doodlopende eeuwenoude Oude Wierdensedijk, liggen wat burgerhuizen, plus enkele forse buitenwoningen type landhuis.

Ze gooien met hun grasmaaisel de oude wegsloten dicht. Maar tegelijkertijd zie je ze ecologisch verantwoorde vijvers en poelen op eigen terrein aanleggen. Voor de kikkers uit de sloten die met hun tuinafval worden gedempt zeg maar.

Zo zachtjes aan worden wegbermen dus opgehoogd en sloten gedicht. Al nèt zo zachtjes aan, maar wel hardnekkig, groeien twee betonnen grensstenen omhoog. Om hun functie goed te blijven vervullen. Ze zijn herkenbaar aan de 'Ruiten Drie', het wapen van Almelo.

De groeiende grensstenen met hun spitse punten kunt u in de berm zien aan de westkant van de Knibbeldwarsweg.